

Kerknieuws Made en Drimmelen



Jaargang 2, maart 2019

Kerkdiensten

Zondag 3 maart

10.00 uur: mevr. Griselda Aanen – de Vries

Dienst in Drimmelen

Deurcollecte: Restauratiefonds

Zondag 10 maart

10.00 uur: ds. W. Bisschop uit Breda

Dienst in Made

Zondag 17 maart

10.00 uur: ds. D.J. Timmer uit Oosterhout

Dienst in Drimmelen

Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Zondag 24 maart

10.00 uur: mevr. Griselda Aanen – de Vries

Dienst in Made

Zondag 31 maart

10.00 uur: ds. Jacobine Scholten uit Middelburg

Dienst in Drimmelen

Muzikale medewerking van cantorij De Brug uit Sprang – Capelle

Deurcollecte: algemeen kerkenwerk

Zondag 7 april

10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg

Dienst in Made

Bij de diensten

In Drimmelen vieren we op 3 maart een bijzondere dienst rond het thema: Make A Wish.

Zowel de diaconie van Drimmelen als van Made hebben besloten de collectes van de maand maart voor deze Stichting te bestemmen.

Make A Wish Nederland vervult sinds 1989 de liefste wensen van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het is gebleken dat een wensvervulling onvergetelijk is en het kind en het gezin kracht geeft voor de toekomst. Even staat niet de ziekte maar het kind en zijn plezier centraal.

Onze dorpsgenoot Annemieke Vissering is als vrijwilligster zeer betrokken bij de Stichting. Zij vertelt op 3 maart in de kerk over het werk van de Stichting en vertoont een film.

De liturgiecommissie heeft een mooie en toegankelijke dienst voorbereid, Griselda Aanen zal voorgaan.

We hopen van harte dat er veel mensen naar de kerk zullen komen. Iedereen is van harte welkom. Hopelijk kunnen we met onze steun een steentje bijdragen aan dit mooie doel.

Willy Jansen

Kerkelijke zaken

Jammer genoeg kon ik niet bij de filmavond op 1 februari zijn. Ik heb begrepen dat er een grote groep aanwezig was om de film “Des Hommes et des Dieux” te bekijken. Ik had graag met jullie nagesproken over de film. De keuzes die de monniken maakten roept nog wel wat vragen op. Hoe lang blijf je ten dienste van de ander, waar ligt je grens in je trouw aan je belofte en wanneer kies je voor jezelf?

Zondag 3 maart is er een speciale diaconale dienst. Tijdens deze dienst horen we wat meer over de stichting “Make a wish” en wat heeft het omzien naar zieken met geloven en onszelf te maken. De kerkdienst hebben we als liturgiecommissie en de diaconie voorbereid. U bent van harte welkom en neem gerust iemand anders mee!

Op woensdag 6 maart begint de 40 dagentijd. Na de carnaval begint de tijd van vasten. Een tijd van bezinning. We leven toe naar Pasen Het thema van “Kerk in actie” is dit jaar “ Een nieuw begin”. Pasen is het feest van een nieuw begin. De liefde van Jezus voor ons laat ons steeds weer zien dat we opnieuw mogen beginnen. We mogen steeds weer opnieuw beginnen bij God. Hij geeft ons steeds weer een nieuwe kans.

Wij mogen de liefde van Jezus laten zien in ons leven, we mogen zijn liefde delen met anderen, zodat ook zij een nieuw begin kunnen maken. De Protestantse kerk heeft een 40- dagen kalender gemaakt. Elke dag is er een Bijbeltekst, een gedicht, een recept of lied die je helpt om bewust naar Pasen toe te leven. Als u het blad Petrus van de Protestantse Kerk ontvangt dan heeft u al een kalender ontvangen. Ze zijn ook te bestellen in de webshop van de landelijke kerk, www.protestantsekerk.nl

Door middel van zo'n kalender leef je bewust naar Pasen toe. Het is een mooie manier om als gezin toe te leven naar Pasen, het feest van de opstanding, het feest van een nieuw begin.

Hartelijke groet,
Griselda Aanen

In Memoriam

Op 14 februari, twee dagen na haar 91e verjaardag is mw. Wilhelmina Hendrika (Mien) van de Klippe- van Suijlekom overleden. Mien heeft een bewogen leven gehad. Al jong verloor ze haar moeder aan het eind van de oorlog en als oudste dochter betekende dit dat zij de zorg voor het gezin op zich nam. Samen met haar man Willem van de Klippe voer ze op de Spes Secunda. Na zijn overleden ging ze aan wal wonen, weer in haar geboortedorp Drimmelen. Al snel kwam ze in de kerkenraad. Ze heeft veel voor onze gemeente mogen betekenen. Zorgen voor anderen was voor Mien een 2e natuur geworden. Dit deed ze graag. En zo zorgde ze voor verschillende mensen in het dorp. De laatste jaren ging haar geestelijke gezondheid achteruit. Het laatste jaar van haar leven kon ze niet meer thuis wonen en woonde ze in de Wijngaard in Made.

Tijdens de dankdienst voor haar leven hebben we stil gestaan bij 1 Korintiërs 13, het lied van de liefde. Aansluitend hebben we Mien van de Klippe begraven op de begraafplaats in Oud- Drimmelen.

We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie Gods zegen toe in deze tijd van verdriet en gemis.

Uit de Gemeenten

Zondag 27 januari ging ds. Anne van der Meij voor in de kerk van Made. Haar preek was n.a.v. 2 Tim. 4: 7. Ze vertelde over haar periode als legerpredikant dat ze tijdens een oefening het pad gelopen had waar Paulus ook eens over gelopen had. In de gevangenis, bijna aan het eind van zijn leven, schreef Paulus zijn brief. Hij voelt zich verlaten maar schrijft dat hij de goede strijd (= doeltreffend) heeft gestreden. De wereld heeft niet het laatste woord.

Vrijdag avond 1 februari werd in het dorps huis in Drimmelen een tweede filmavond georganiseerd. Helaas was Griselda wegens griep afwezig. Het was geen vrolijke film (over Franse monniken waar het slecht mee afliep). Na de vertoning werd door de aanwezigen nog wat nagepraat.

Zondag 3 februari mochten we ds. Gert de Goeijen ontmoeten in de kerk van Drimmelen. In deze dienst was er ook vering van het Heilig Avondmaal. Zijn preek was n.a.v. Spreuken 15: 17. Beter een karige maaltijd waar liefde is dan een gevulde maag waar haat is. Er werd uitgelegd dat haten betekent "niet op de eerste plaats zetten".

Overvolle handen hebben moeite om alles vast te houden en kunnen zich dan niet richten op God. We mochten dan ook een karige maaltijd houden ter nagedachtenis aan Jezus waar we de liefde in mochten proeven. Als nieuw lied zongen we no. 843.

Aan het begin van de dienst op zondag 10 februari in Made zongen we het lied "Ik zal er zijn" als oefenlied. Gelukkig waren er een paar kerkgangers die de melodie kenden waardoor we mee konden zingen.

Ds. M. Boogaard ging voor en liet ons ook nog een nieuw lied (no. 158B) zingen. Haar preek n.a.v. Jesaja 6: 1-18 en Lucas 5: 1-11 ging over roepingsverhalen. Als Jezus iemand roept komt er een radicale verandering in diens leven. Jezus vraagt jouw bootje om zijn werk te doen. Dan vraagt Hij je ook nog om een onzinnige opdracht uit te voeren: vissen in diep water. Dit betekent dat je diep mag nadenken wat er binnen in je leeft. Je mag Gods netten laten slepen op de bodem van je hart. Als Jezus in jouw bootje wil stappen is dat een geweldige kans: de leegte zal gevuld worden en er komt vrede in je hart.

Aan het begin van de dienst op 17 februari mocht ik als ouderling van dienst stilstaan bij het overlijden van “tante Mien”, die kort na haar 91^e verjaardag overleed. Ik koos het gedicht “de moeder de vrouw” van Martinus Nijhoff als afsluiting van de herdenking.

Er was ook een buitenlandse gaste in de kerk aanwezig; een au pair uit Colombia. Na de dienst bleef ze ook voor een gesprek bij de koffie. Fijn dat veel kerkgangers met haar een gesprek aangingen.

Ds. Gert van de Weerd ging voor in de dienst. Zijn preek was n.a.v. Lucas 6: 36. De tekst zegt dat we ons moeten spiegelen aan God. Hij is barmhartig en maakt ruimte voor ons en geeft ons toekomst.



Dinsdagavond 19 februari mocht “tante Mien” nog even naar Drimmelen alwaar ze opgebaard werd in de kerk. Tijdens het condoleren was er koffie, thee en koekje. Hiervoor dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben. Ook zorgden ze ervoor dat er voor de rouwdienst de kerkruijme gevuld werd met extra stoelen voor de vele te verwachten belangstellenden.

De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis vond plaats op woensdag 20 februari. Griselda ging voor in de dienst en de familie had zelf ook een groot aandeel in de dienst. Na het condoleren in het dorps huis volgde de begrafenis in Oud Drimmelen. Op verzoek van de familie werd het oude lijkwagentje uit 1937 gebruikt. De familie zelf trok dit voertuig vanaf de straat naar het kerkhof. De rest van de stoet volgde te voet. Na afloop was er nog een samenzijn bij de familie Van Schie in Oud Drimmelen.

Louis van Suijlekom

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk (Made)

Kerkbalans 2019 is nagenoeg afgerond. Ik dank alle lopers voor hun inzet om de actie tot een succes te maken. Ook dank aan Dirk-Jan Heil die mij fantastisch heeft geholpen. Er zijn 94 adressen benaderd. Drie gezinnen gaven te kennen uitgeschreven te willen worden. Vijf mensen gaven te kennen wel bij de kerk te blijven maar hiervoor niets over te hebben. De toegezegde bedragen varieerden van € 10,- tot € 600,-.



Toegezegd aan kerkbalans 2019 is € 9.593,- maar de ervaring leert dat toezeggingen niet altijd overgemaakt worden. De begroting 2019 ging uit van € 9.500,- Volgens de jaarrekening 2017 werd er € 8.283,- overgemaakt.

Ik dank u allen voor de medewerking en toegezegde gaven. Velen hebben het zelfs al overgemaakt, waarvoor dank!

Dick Heil kerkrentmeester.

Schilderwerk kerk (Made)

Kerkgangers zal het vast niet ontgaan zijn dat de binnendeur van kerk naar consistorie gerestaureerd is. Inmiddels is deze ook geschilderd, evenals de tochtdeuren vanaf de hoofdingang. Het ziet er weer prachtig uit!

Begraafplaats (Drimmelen)

Woensdag 6 maart zal een hoveniersbedrijf de kerkhofwei verfraaien door er een aantal vogelvriendelijk struikjes te planten. Het gaat om 48 struikjes bestaande uit Rode Kornoelje, Gelderse Roos, Eenstijlige Meidoorn, Sleedoorn, Wilde Kardinaalsmuts en Hondсроos.

Inloopmiddag en activiteiten (Made)

Hallo allemaal,

Afgelopen dinsdagmiddag 12 februari presenteerde Janneke Voet het door haar uitgekozen boek voor de belangstellenden voor het leesgroepje. Het boek dat we gaan lezen is "De Leesclub " van Renate Dorrestein. Janneke vertelde over het leven van de schrijfster die vorig jaar overleden is. Zij heeft 10 boeken geleend bij de bibliotheek zodat wij het de komende maand rustig kunnen lezen.

Op dinsdagmiddag 12 maart vanaf 14.00 uur gaan we het boek bespreken, wat een interessante middag belooft te worden. Wij zijn benieuwd wat iedereen van het boek vindt.

Groeten van Anja en Wilma.

Verjaardagen 70+

Made

Geen jarigen in Made deze maand.

Drimmelen

1 maart	Hr. P. Aleman
12 maart	Hr. H. J. Schuller
27 maart	Hr. A.M. Snoek

Collecten

Made

- ❖ 10 februari
Diaconie € 29,10
Kerkvoogdij € 28,10
22 kerkgangers

- ❖ 24 februari
Diaconie € 41,45
Kerkvoogdij € 23,40
23 kerkgangers

Drimmelen

- ❖ 3 februari
Stichting Leergeld € 57,10
Kerkvoogdij € 47,60
Restauratiefonds € 20,40
27 kerkgangers

- ❖ 17 februari
Stichting Leergeld € 31,50
Kerkvoogdij € 34,90
Onderhoud orgel € 20,70
24 kerkgangers

- ❖ 20 februari (rouwdienst)
Restauratiefonds € 210,24

Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.

mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dheij@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 0162 - 68 36 25
e-mail. louisvansuijlekom56@casema.nl

Bankgegevens, Made

Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen

Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78

Copy kerknieuws Made en Drimmelen.

dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 22 47 15 26
e-mail. dirkheil@hotmail.com