

Kerknieuws Made en Drimmelen



Jaargang 2, januari 2019

Kerkdiensten

Zondag 6 januari

10.00 uur: mevr. Griselda Aanen – de Vries

Gezamenlijke dienst in Drimmelen

Deurcollecte: Restauratiefonds

Zondag 13 januari

10.00 uur: ds. Henrieke ten Thije, Breda

Dienst in Made

Zondag 20 januari

10.00 uur: ds. Tom Rijken, Oosterhout

Dienst in Drimmelen

Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Zondag 27 januari

10.00 uur: voorganger n.t.b. of zangdienst

Dienst in Made

Zondag 3 februari

10.00 uur: ds. Gert de Goeijen, Den Ham

Dienst in Drimmelen

Viering Heilig Avondmaal

Deurcollecte: Restauratiefonds

Kerkelijke zaken

We mogen terug kijken op mooie kerkdiensten en activiteiten rondom Kerst. Samen mochten we op verschillende manieren de komst van de Zoon van God vieren. Het is fijn om te zien hoe we als kleine gemeente veel kunnen organiseren en betrokken zijn bij alles wat er gebeurt in de gemeente. Na de vele diensten rondom Kerst breekt er nu een rustigere periode aan.

Voor mij begint het nieuwe jaar met een retraite week. Van maandag 7 januari tot donderdag 10 januari ben ik met de Charismatische Werkgemeenschap op retraite in Helvoirt, een week van bezinning en inspiratie.

Daarna hoop ik het gemeentewerk (o.a. het bezoekwerk) weer op te pakken en u weer op verschillende momenten te ontmoeten. Als u een bezoekje van mij op prijs stelt kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Op facebook kwam ik onderstaande zegenwens tegen. Ik heb deze wens gedeeld en toegewenst al mijn facebookvrienden. Ik wil de wens ook met u delen.

*“Ik bid dat de Heer je zegent,
dat Hij je voeten laat dansen en je armen sterk maakt.
Ik bid dat Hij je hart met tederheid vult en je ogen met pretlichtjes.”*

- Afrikaanse zegenwens.

Ik wens u, ook namens Theo en onze kinderen, een heel goed Nieuwjaar toe.

Hartelijke groet,
Griselda Aanen

Meeleven

Arjan Snoek is in december geopereerd aan zijn voet. Gelukkig mocht hij snel weer naar huis. We wensen hem een goed herstel. Ria Spuijbroek (Oud Drimmelen 6) is gevallen en heeft zich ernstig geblesseerd. Hierdoor moet ze op bed liggen. We hopen met haar dat het snel weer beter mag gaan.

Agenda

- ❖ Dinsdag 15 januari
20.00 uur: combi KR, kerk Drimmelen
- ❖ Donderdag 17 januari
09.00 uur: werkochtend kerkhof Oud Drimmelen

Film avond

Vrijdag 1 februari is er weer een filmavond in Ons Dorpshuijs in Drimmelen. Dit keer kijken we de film “Des hommes et des Dieux”. De film begint om 19.30 uur. U bent weer van harte welkom!

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk.



Uit de Gemeenten

Tijdens de dienst op Eeuwigheidszondag, 25 november, ging Griselda in Made voor. N.a.v. psalm 56 preekte ze over tranen en een tranenflesje. Tranenflesjes waren in de tijd van David in de mode bij soldaten vrouwen. Als hun mannen weg waren met het leger bewaarden zij hun tranen in een flesje en bij terugkomst lieten ze het flesje zien. God heeft ook een flesje voor onze tranen. Als we Thuis mogen komen laat God zien dat Hij ons gezien heeft en onze tranen bewaard heeft. Dit getuigt van de liefde van God voor ons.

Het kostte even wat moeite om alle kerkgangers voor een kerkelijk huwelijk op vrijdagavond 30 november in de kerk in Drimmelen een zitplaats te geven. Werkelijk alle stoelen waren nodig. Gelukkig hebben vrijwilligers de dag daarop geholpen om de kerk weer in orde te krijgen.

Zondag 2 december ging ds. Eveline Quaak voor in Drimmelen. Als thema voor de dienst koos ze "liefde en tijd" n.a.v. de lezing uit Genesis 29: 16-20. Jacob moest 7 jaar werken, maar het voelde aan als 7 dagen, door de liefde voor Rachel. Kloktijd is vluchtig en gaat in een zucht voorbij. We hebben altijd tijd te kort. Als God in onze tijd binnendringt is het anders. Zijn liefde komt aan het licht. Als we liefde geven woont God in ons. Tijdens de dienst vierden we het Heilig Avondmaal in een grote kring rond de tafel. Er moesten zelfs stoelen bij gezet worden.

Openbaringen 5 stond centraal in de preek van ds. Gert van de Weerd in de kerk van Made op 9 december. In een visioen ziet Johannes een boekrol met 7 zegels er aan. Dit is net als een Romeins testament. God wil zijn testament aan iemand overhandigen maar er is niemand die de boekrol kan openen. Johannes ziet dat Het Lam bevoegd is dit testament, waarin God zijn schepping wil delen, kan openen.

Zaterdag 15 december was er Kerstmarkt in de kerk in Drimmelen. De belangstelling was massaal. De vele vrijwilligers hadden er voor gezorgd dat er voor elk wat te doen, te zien, of te kopen was. 's Avonds moest de kerk weer in orde gemaakt worden voor de kerkdienst. Besloten werd om alleen vooraan stoelen te zetten en de rest van de kerstmarkt nog achter aan te laten. Een goede keus.

Zodoende zaten we zondag 16 december allemaal vooraan in de kerk onder het gehoor van mevr. A. van Wijngaarden en werd het orgel door

haar man bespeeld. We zongen 2 nieuwe liederen 450 “Verblijd u in de Heer te allen tijd” en 605 “De toekomst is al gaande”. N.a.v. de lezing uit Lucas 3: 7-18 had ze het in de preek over klokkenluiders en boetprekers. Ze worden vaak uit de weg geruimd. Zo ook Johannes de Doper en Jezus. Johannes de Doper spreekt over nieuwe moed. Zijn boodschap is: Wat telt dat is het koren. Wat mislukt kan worden overgedaan. De boodschap is niet wat moeten we doen maar wat kunnen we doen.

In een gezellig ingerichte Molshoop was op donderdagmiddag 20 december een kerstviering voor belangstellenden uit Made en Drimmelen. Er was een goede komst. Er waren lezingen, gedichten, fluitspel, een heus flanelbord met kerstfiguren en regelmatig een hapje en een drankje.

Zondagochtend 23 december bleven de kerkdeuren in Made en Drimmelen dicht, maar 's middags ging een deel van de gemeenteleden naar een meezingconcert in Breda. Daar werd genoten van een mix van (meest Engelstalige) liederen van een zanger of een geweldig koor onder begeleiding van een sfeervol gekleed orkest met afwisselend ook nog een dansend echtpaar.

Griselda ging voor in de kerk van Made in de kerstnachtdienst. Er stond een mooie kerstboom, en in de kerkraden stonden rode planten; kerststerren. Thema van de dienst was “wees niet bang”. Na de verkondiging werd op dit thema verder gegaan door kerkgangers stenen (met angsten) op te laten stapelen tot een muur. In de openingen ertussen werden lichtjes geplaatst om aan te geven dat het Licht de angst verdrijft. Dit ritueel was nieuw. Gelukkig waren er kerkgangers die bereid waren een steentje bij te dragen. Muzikale medewerking was er van Arja Schols op het orgel en het koor Close2Vida. Na de dienst, tijdens het glühwein drinken in de Molshoop, volgden nog een aantal liederen als toefgift.

Ook de Drimmelse kerk was fraai versierd in kerstsfeer op Eerste Kerstdag. Voor de dienst was ook belangstelling van oud inwoners van het dorp met familie. Er waren maar net genoeg liturgieboekjes.



Het echtpaar Van Wijngaarden was uit Rotterdam gekomen. Hij voor het orgelspel en zij voor de lezingen, gebeden en de preek. In haar preek n.a.v. Johannes 1: 1-14 sprak ze over de betekenis van het kerstverhaal. Het Licht dat doorbreekt met Kerst en Pasen. Ze trok parallellen tussen Kerst en Pasen. Jezus werd geboren in een grot en verrees op Pasen in een grot uit de dood waar Hij begraven was. Als kind werd Hij in doeken gewikkeld. De doeken verwijzen ook naar Zijn begraving, In Jezus mogen we God ontdekken. Zo zou de mens moeten zijn: een beeld van God.

Naast bekende liederen zongen we ook teksten op bekende melodieën en ook nog 2 nieuwe liederen (491 en 506). Dat laatste was wel even wennen aan de melodie.

Louis van Suijlekom

Inloopmiddag en activiteiten

Afgelopen donderdagmiddag 13 december hebben we met 18 dames uit Made en Drimmelen onder de kundige leiding van Corrie Breugem een kerstkrans gemaakt. De verschillende groene takken kwamen uit haar eigen tuin en verdere versiering stond op een tafel uitgesteld. Het was gezellig en er werd hard gewerkt. Men hielp elkaar als het nodig was en het resultaat waren 18 verschillende kerstkransen voor aan de deur of op tafel. En niet te vergeten allemaal trotse dames. Hartelijk dank Corrie namens ons allemaal. (Mogen we misschien nog een keer?)

Op dinsdagmiddag 8 januari om 14.00 uur komt Wim Quartel van het bijenhouders gilde st. Ambrosius in de Molshoop vertellen over het bijenleven. Dit belooft een interessante middag te worden. Janneke Voet zal dan tevens het te lezen boek bekend maken voor de geïnteresseerden van het leesclubje.

Op dinsdagmiddag 12 februari is er weer inloopmiddag in de Molshoop. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groeten Anja en Wilma.

Kerstviering 2018

20 december was de kerstmiddag voor Made en Drimmelen. Er was een flinke opkomst, ca. 30 mensen. Op de tafels stonden vaasjes met donkerrode gerbera's van Frank en Corrie. We luisterden naar gedichten, verhalen en het kerstevangelie. Tussendoor speelde Marian Musterd op de blokfluit. Dit laatste was vooral erg mooi. En natuurlijk ontbraken ook de hapjes en een drankje niet.

Al met al een fijne middag. Allen bedankt en wij wensen iedereen een gezond 2019 toe.

Hieronder vindt u een van de gelezen gedichten.

Arja Schols, Corrie de Ruijter, Eefje Olivier

De weg is vrij [gedicht van Joke Verweerd]

*De deur is los
en langzaam wijkt hij open.
De weg is vrij,
je mag naar binnen lopen
ook zonder goud en wierook
in je handen.
Ook als je bent van hier
en niet uit verre landen.*

*De weg is vrij.
Je moet hem enkel gaan
de drempel over;
niet buiten blijven staan.*

*Hier binnen ligt het Kind
door God gezonden
dat jou zag zoeken
jou zelf al had gevonden.*

*De weg is vrij,
Je moet hem enkel gaan...*

Collecten

Made

- ❖ 9 december
 - Diaconie € 27,90
 - Kerkvoogdij € 52,15
 - 23 kerkgangers

- ❖ 24 december (kerstnachtdienst)
 - Gezamenlijke collecte € 180,00 aangevuld door de Diaconie tot € 250,00 voor kinderen in de knel.
 - 100 kerkgangers

- ❖ 30 december
 - Diaconie € 24,60
 - Kerkvoogdij € 50,60
 - 20 kerkgangers

Drimmelen

- ❖ 2 december
 - Diaconie € 39,30
 - Kerkvoogdij € 32,45
 - Missionair werk € 15,30
 - Vluchtelingenwerk € 44,70 (H.A.)
 - 30 kerkgangers

- ❖ 16 december
 - Diaconie € 37,85
 - Kerkvoogdij € 42,72
 - Restauratiefonds € 19,75
 - 28 kerkgangers

- ❖ 25 december
 - Kinderen in de knel € 113,14
 - Kerkvoogdij € 96,01
 - Algemeen kerkenwerk € 55,10
 - 47 kerkgangers

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is 'Geef voor je kerk'. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Zoals u van ons gewend bent ontvangt u van ons de informatie om mee te doen aan kerkbalans vanaf 19 januari in uw brievenbus. De antwoordenvolp wordt wederom bij u opgehaald door één van onze vrijwilligers.

Wilt u meer weten over de actie kerkbalans? Neem dan eens een kijkje op www.kerkbalans.nl of stel gerust een vraag aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Dirk-Jan Heil en Dick Heil (krm)



Verjaardagen 70+

Made

23 januari	Mw. C. Zijderveld van der Giessen
24 januari	Mw. M. Musterd Koppert
26 januari	Mw. C. Schuller

Drimmelen

03 januari	Mw. A.P.J.C. Lankhuizen - Quik
10 januari	Mw. P.J. Havers - Kruithof
21 januari	Mw. C.P. van Suijlekom - de Laat

Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.

mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dheij@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 0162 - 68 36 25
e-mail. louisvansuijlekom56@casema.nl

Bankgegevens, Made

Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen

Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78

Copy kernnieuws Made en Drimmelen.

dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 22 47 15 26
e-mail. dirkheil@hotmail.com