

Kerknieuws Made en Drimmelen



Jaargang 2, februari 2019

Kerkdiensten

Zondag 3 februari

10.00 uur: ds. Gert de Goeijen, Den Ham

Dienst in Drimmelen

Viering Heilig Avondmaal

Deurcollecte: Restauratiefonds

Zondag 10 februari

10.00 uur: ds. M. Boogaard, Dordrecht

Dienst in Made

Zondag 17 februari

10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd, Geertruidenberg

Dienst in Drimmelen

Deurcollecte: onderhoud orgel

Zondag 24 februari

10.00 uur: ds. E. Barendregt, Dinteloord

Dienst in Made

Zondag 3 maart

10.00 uur: mevr. Griselda Aanen – de Vries

Dienst in Drimmelen

Deurcollecte: Restauratiefonds

Agenda

- ❖ Vrijdag 1 februari
19.30 uur: Filmavond in Ons Dorpshuys Drimmelen
- ❖ Dinsdag 12 februari
14.00 uur: inloopmiddag, De Molshoop Made
- ❖ Donderdag 28 februari
09.00 uur: werkochtend begraafplaats Oud-Drimmelen

Kerkelijke zaken

De eerste kerkdienst van januari was een druk bezochte kerkdienst. De hele kerk in Drimmelen zat vol. Het was dan ook een gezamenlijke dienst met Hooge Zwaluwe. Het was fijn dat er zoveel mensen waren. Na de dienst was er voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en het goede toe te wensen voor het nieuwe jaar.

Mijn eerste werkweek in het nieuwe jaar was een retraiteweek. Daarvoor had ik nog een nieuwjaarsreceptie in Hooge Zwaluwe. In mijn nieuwjaarstoespraak had ik het over het hebben van een motto of woord van het jaar.

Het is soms goed om een woord, een thema te hebben waar je een jaar lang bezinnend mee bezig bent. Tijdens de retraite ben ik daar over na gaan denken. Welk woord wil ik dit jaar meenemen, wat wordt mijn motto. Ik vond een woord, eigenlijk twee: discipel en discipline. Twee woorden die op elkaar lijken en denk ik ook met elkaar te maken hebben. Discipel, leerling van Jezus zijn heeft met discipline te maken. Je hebt discipline nodig om op gezette tijden stil te zijn, om te luisteren, om God te zoeken. Door steeds God weer te blijven zoeken leef je met Hem en leer je van Hem en mag je zo een discipel zijn, een leerling van Jezus die steeds meer op Hem mag lijken. Dat is waar ik me dit jaar in wil oefenen.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd of u ook een woord of een motto hebt in uw leven of voor dit jaar. Ik hoor het graag een keer, misschien wel een mooi onderwerp voor een gesprek bij de koffie na een kerkdienst.

Hartelijke groet,
Griselda Aanen

Meeleven

De gezondheid van mw. Mien v.d. Klippe- van Suijlekom gaat erg achteruit. Ze is erg verzwakt en door een val heeft ze veel pijn. We leven met haar en haar familie mee en wensen hen Gods nabijheid toe in deze laatste levensfase.

Ewout den Otter uit Made is weer geopereerd aan zijn hoofd. Hopelijk gaat het nu allemaal wel goed en kan hij snel herstellen. We wensen hem en zijn gezin heel veel sterkte toe in deze spannende tijd.

Film avond

Vrijdag 1 februari is er weer een filmavond in Ons Dorpshuijs in Drimmelen. Dit keer kijken we de film “Des hommes et des Dieux”. De film begint om 19.30 uur. U bent weer van harte welkom!

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk.



Uit de Gemeenten

Zondag 30 december ging Griselda voor in Made. Haar preek ging over Simeon. Het beste is hem overkomen. Waar hij naar uitzag ontmoet hij nu. Hij kan nu heengaan. Dat betekent niet dat hij nu kan sterven. Heengaan betekent loslaten in Vrede. Simeon kan opnieuw beginnen want de Verlosser is gekomen. Dankzij de Verlosser zijn we geen slaaf meer maar een kind van God.

Spannend was het wat betreft de Oudejaarsviering in Drimmelen. Voor het eerst geen voorganger, maar een vesper geleid door 2 leden van de kerkraad. Er was een lage opkomst verwacht, maar dit bleek heel anders te zijn. We kwamen zelfs boekjes met de orde van dienst er op tekort. Een van onze oud-gastpredikanten, ds. Sjirk van der Zee, was ook kerkganger. Fijn om hem weer eens te ontmoeten. De dienst was een vesper en daardoor moesten er veel teksten samen opgezegd worden. Na afloop vertelden de kerkgangers dat ze dit zeer gewaardeerd hadden. Ook verzochten de kerkgangers de kerkraad om in 2019 weer een oudejaarsvesper te houden. Er waren dit jaar geen overledenen te herdenken. Hiervoor in de plaats was er een kaarsjes ceremonie met 7 kaarsen die door gevraagde kerkgangers (een mix van gasten en gemeenteleden) werden aangestoken onder orgelspel van de organiste Carla die “als alles duister is” speelde. Na de vesper was er nog een langdurig samenzijn in de kerk met glühwein en oliebollen. Tijdens dit samenzijn hadden de vrijwilligers van de Kerstmarkt nog een prettige verrassing voor de Kerkvoogdij. De verkoop van speculaas bracht € 540 en de kerstmarkt zelf € 1718,55 op. Wat een geweldige bedragen en dat dank zij de inzet van al die vrijwilligers.

Het nieuwe jaar begonnen we met een dienst van 3 gemeenten samen in de kerk in Drimmelen. We rekenden op ongeveer 60 of 65 kerkgangers. Het werden er 80. Wat een enorme opkomst en er waren zelfs kinderen bij. Onder begeleiding van Gerrit Vos op het orgel klonk de kerkzang prachtig met zoveel mensen. Griselda ging voor in de dienst en had als thema “zegenen” gekozen (Numeri 6: 22-27). Vanaf het begin is het God die zegent. Door mensen heen zegent God de mensen. Hij geeft ook de opdracht om te zegenen d.w.z. Gods naam over iemand uitspreken. De zegen is een belofte en gave van God, maar ook een opdracht om dit door te geven.

In de 2e week van januari sloeg de zogenaamde “Nashvilleverklaring” van orthodoxe predikanten en politici als een bom in ons land in. Er kwamen ook veel tegenreacties; van de PKN, van predikanten, regenboogvlaggen op gemeentehuizen en kerken etc. In de dienst op 13 januari ging ds. Henrieke ten Thije in op het tumult van de afgelopen week. Zeer zorgvuldig had ze de dienst voorbereid, lezingen (Jesaja 58; 6-10, Romeinen 12: 30-13 en Lucas 4: 1-13), liederen en een inleiding uitgekozen. Thema van de dienst was: “Op de barricade? Oorlog, ruzie,

standpuntverharding, groeiende haat. Ze maken alles grijs en schimmig. Zie ons hier staan: slachtoffers en dader. In de beproeving keuzes moeten maken. Leven we nog in de samenleving nog wel samen of in de woestijn van de verlatenheid. Jezus wijst ons de weg om de juiste keuzes te maken. Als slotlied van de dienst zogen we een lied over de liefde. Dit lied werd die zondag in veel Protestantse kerken gezongen. De kerkgangers hebben de dienst in Made zeer gewaardeerd. Dat lieten ze niet alleen blijken in de collecten maar ook in de gesprekken na de dienst in de Molshoop.

Ds. Tom Rijken ging voor in de dienst op 20 januari in Drimmelen. Hij koos als thema voor de dienst “Zoek de Vrede en jaag die na”. Deze tekst had hij op kaartjes gezet en deelde hij uit onder de kerkgangers. Centraal stond de tekst uit psalm 34: 15b “doe wat goed is en jaag de vrede na”. Psalm 34 wordt tijdens elke dienst in een synagoge gelezen en ook in kloosters tijdens het ochtend gebed. Onze bestemming is het om gelukkig op de aarde te zijn. De vrede moet bij jezelf beginnen. De kerk is de oefenplaats van het geloof om de vrede in ons te vinden.

Kerkenraadsvergadering

Op 15 januari was er weer een gezamenlijke kerkraadsvergadering. Onder meer kwam het preekrooster 2019 ter sprake. Behoudens de vakantieperiode zijn er gelukkig geen witte vlekken meer. Voorts kwam het jaargesprek, te houden op 21 januari, met de kerkelijk werker ter sprake. De kerkrentmeesters zullen het gesprek voeren. De begroting 2019 van de kerkvoogdij Drimmelen werd vastgesteld met een tekort van € 9.830,-. De pastoraatskosten baart de kerkvoogdij zorgen. Ook werd de jaarrekening 2018 Diaconie Drimmelen vastgesteld.

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk (Made)

Onlangs is de kerkbalans 2019 uitgevoerd. Na een grondige voorbereiding door Dick Heil kerkrentmeester en Dirk-Jan Heil zijn 10 lopers op pad gegaan om de enveloppen weg te brengen en ook weer op te halen bij u. In het volgende kerkblad zullen we de opbrengst vermelden.



Werkochtend begraafplaats (Drimmelen)

Op donderdag 17 januari was er een werkoctend op de begraafplaats in Oud Drimmelen gepland. Het werd een miezerige ochtend. Toch waren er 4 vrijwilligers en kon de schuur opgeruimd worden en werd gestart met wat snoeiwerkzaamheden. Vanwege de regen werden de werkzaamheden voortijdig beëindigd en werd er gezellig koffie gedronken bij Ria in Oud Drimmelen.

Op donderdag 28 februari willen we proberen verder te gaan met de snoeiwerkzaamheden bij de begraafplaats. Verder moeten er jonge boompjes bij de vijver verplaatst worden en pollen met margrietten uit de bloemen stroken weggehaald worden. In het voorjaar zullen deze stroken omgeploegd worden en daarna opnieuw ingezaaid.

Gedicht

*Lachen in de regen
naar de regenboog.
Nu valt alles tegen -
morgen is het droog.*

Inloopmiddag en activiteiten (Made)

Hallo allemaal,

De middag over de bijen was een succes dankzij Wim Quartel we waren met 13 personen. Dinsdag 12 februari blijven we een keertje in de Molshoop. Janneke Voet komt dan de boeken uitdelen voor het leesgroepje. Misschien nog een spelletje onder het genot van een kopje koffie of thee. Tot dan!

Groetjes Wilma en Anja

Begroting 2019 Diaconie (Drimmelen)

Door de diaconie van Drimmelen is de begroting voor 2019 opgesteld en die is 4 december 2018 in de kerkenraadsvergadering vastgesteld. U, als gemeenteleden, kunt alle informatie daarover krijgen.

De begroting wordt gepubliceerd op de website van de kerk:
www.protestantsekerkmade-drimmelen.nl

Kijk onder ANBI-status en ANBI-status Drimmelen. Daar ziet u de Begroting 2019 met de toelichting daarop.

U kunt ook een afspraak maken met Dim de Visser (tel. 681659) om in de periode van 8 tot 15 februari bij hem thuis de begroting in te zien en aan hem toelichting te vragen.

Ledenadministratie

Made

Verhuisd: M. Middelburg- Dijkshoorn naar Putershof 9 Made

Drimmelen

Geen wijzigingen.

Verjaardagen 70+

Made

03 februari	J Voet - van Dijke
09 februari	J. Spee
12 februari	J. Schuller
23 februari	H de Groote -de Penne
28 februari	C.A.J. Pols

Drimmelen

07 februari	Hr. D. de Visser
16 februari	Hr. H. Eland
21 februari	Hr. A.A. den Dunnen
22 februari	Mw. S. den Dunnen - van de Merbel

Collecten

Made

- ❖ 13 januari
Diaconie € 36,05
Kerkvoogdij € 61,84
25 kerkgangers

- ❖ 27 januari
Diaconie € 16,60
Kerkvoogdij € 54,80
18 kerkgangers

Drimmelen

- ❖ 6 januari
Diaconie € 67,25
Kerkvoogdij € 87,30
Algemeen kerkenwerk € 55,25
80 kerkgangers

- ❖ 20 januari
Diaconie € 24,55
Kerkvoogdij € 32,40
Onderhoud kerkhof € 20,95
24 kerkgangers

Collectebonnen (Made)

Er zijn weer collectebonnen te koop bij de kerkrentmeester. De bonnen die onlangs gedrukt zijn kosten 1 euro in een boekje van 10 stuks. Er zijn nog een beperkt aantal van 0,50 euro verkrijgbaar. U kunt geld overmaken op rekening van de kerkvoogdij (zie onder Algemeen) waarna de kerkrentmeester ze bij u in de bus stopt. Makkelijker kan het niet, dachten wij.

Diaconiecollecten 2019 (Drimmelen)

De diaconie van Drimmelen heeft overlegd over de bestemming van collecten in 2019 en over de aanvullingen daarop.

We willen graag dat er bewust gegeven wordt en vroegen ons af hoe dat bevorderd zou kunnen worden. Een overweging daarbij was dat doelen dichtbij huis vaak meer aanspreken dan doelen ver weg. Daarbij tekenden we meteen aan dat de wereld heel veel groter is dan het dorp of de gemeente Drimmelen en dat bijdragen ter bevordering van leefbaarheid en gelijk(waardig)heid verder van huis veel noodzakelijker zijn dan rond ons eigen erf. We streven dus naar een bepaalde verhouding tussen doelen dichtbij en veraf.

Aan de diaconie de taak u duidelijk te maken waar een collecte voor bestemd is en waarom zo'n doel gekozen is. Dat zal steeds worden gedaan door een collectetoelichting in het kerkblad. Soms zal een collectetoelichting in de dienst gegeven worden.

We menen dat een collectedoel meer uit de verf zal komen wanneer gekozen wordt voor een maand lang dezelfde bestemming; daarvoor is in 2019 gekozen.

Voor 5 maanden is een 'bijzonder' collectedoel dichtbij gekozen, in 3 maanden zijn er eigen diaconiecollecten in de andere maanden is gekozen voor een bestemming 'verder van huis'.

Wat bestemmingen 'verder van huis' betreft menen wij dat de kerkelijke kanalen het meest geschikt zijn. De kerk heeft contacten wereldwijd en overal plaatselijke partners die, menen we, het best kunnen bepalen waar hulp het meest nodig is en hoe die het efficiëntst op de juiste plaats komt.

De inkomsten van de diaconie bestaan uit de diaconiecollecten en opbrengsten van spaarcontracten bij SKG. We tekenen daarbij aan dat de rente-inkomsten bij de huidige rentepercentages er niet hoger op worden (een super-eufemisme). Navrant is daarbij wel dat voorlopig de inkomsten van geld dat bijeengebracht is in eerdere, arme tijden aanzienlijk hoger is dan geld dat in collecten bijgedragen wordt in onze rijke tijd.

Maar toch; nadat de kosten van de eigen diaconie en van het diaconaal werk in de eigen gemeente zijn betaald is er geld over en daarvan wordt in 2019 maandelijks een aanvulling van € 250 op de collecten bekostigd.

En mocht de diaconie daardoor het jaar met een bescheiden tekort afsluiten dan vindt uw college van diakenen dat heel aanvaardbaar.

Diaconiecollecten februari (Drimmelen)

Heeft u in januari kennis genomen van wat Oxfam schrijft in zijn jaarlijkse rapport? Daarin wordt gemeld dat de 26 rijkste mensen ter wereld evenveel bezitten als de 3,8 miljard mensen die de armste helft van de mensheid vormen. Oxfam signaleert tegelijk dat de belastingdruk voor rijken wereldwijd afneemt en noemt belastingregels onrechtvaardig. Ook Nederland besloot onlangs het winstbelastingtarief verder te verlagen.

Gelukkig zijn verschillen in Nederland minder groot dan wereldwijd, maar ook in onze omgeving zijn mensen die door allerlei oorzaken van heel weinig rond moeten komen. Daar zijn tal van gezinnen met jonge kinderen bij. Kinderen zijn kwetsbaar en het is moeilijk voor ze om uit geldgebrek vaak aan de kant te moeten staan. Het is bovendien een slechte basis en verkleint kansen om later aan de armoede te ontsnappen.

Stichting Leergeld is een vrijwilligers organisatie die landelijk werkt en bijdragen geeft die mogelijkheden scheppen om kinderen uit arme gezinnen uit hun isolement te halen en om hun sociale en intellectuele ontwikkeling te stimuleren: “Participeren is leren”. Denk daarbij aan schoolspullen of het abonnement voor een sportclub waarvoor in het eigen gezin de middelen niet beschikbaar zijn. Naast inkomsten vanuit de landelijke overheid en gemeenten zijn het bijdragen van bedrijven, verenigingen, kerken en particulieren die hun werk mogelijk maken.

U kunt uw bijdrage voor Stichting Leergeld West-Brabant Oost de hele maand februari geven in de collectezak in Drimmelen.

Misschien wilt u meer informatie of rechtstreeks naar genoemde stichting een bijdrage overmaken? In dat geval vindt u alle informatie op www.leergeldwbo.nl

Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.

mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dheil@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 0162 - 68 36 25
e-mail. louisvansuijlekom56@casema.nl

Bankgegevens, Made

Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen

Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78

Copy kernnieuws Made en Drimmelen.

dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 22 47 15 26
e-mail. dirkheil@hotmail.com