

Kerknieuws Made en Drimmelen



Jaargang 4, oktober 2021

Kerkdiensten

Zondag 3 oktober

10.00 uur: ds. Beatrijs Hofland, Den Hout

Organist: Peter van der Stoel

Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Dienst in Drimmelen

Zondag 10 oktober

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries

Dienst in Made

Zondag 17 oktober

10.00 uur: ds. C.A. Streefkerk, Dordrecht

Organist: Leo Alewijnse

Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 24 oktober

10.00 uur: ds. K. Goverts, Dordrecht

Dienst in Made

Zondag 31 oktober:

10.00 uur: Vesper

Organist: Leo Alewijnse

Deurcollecte: onderhoud orgel

Dienst in Drimmelen

Zondag 7 november

10.00 uur: ds. Rob Visser, Rhenen

Dienst in Made

Bij de diensten

De gastpredikante voor 31 oktober heeft haar preekbeurt afgezegd. Hiervoor in de plaats komt een vesperviering. Mocht er toch nog een gastvoorganger gevonden worden, dan wordt dit nog bekend gemaakt.

Kerkelijke zaken

Ik kijk terug op een mooie startzondag. Het was voor de liturgie commissie spannend hoe het door de kerkgangers opgepakt zou worden. Wat is het fijn om in de chaos die ontstond, iets heiligs te ontdekken. We werden op verschillende niveaus aangeraakt. Geloven heeft met ons hele zijn te maken en God, de Geest maakt gebruik van al onze mogelijkheden, ons verstand, onze creativiteit, onze geest. Dat was mooi om te ontdekken.

In het komend seizoen zullen we vaker na gaan denken over het thema Van U is de toekomst. In oktober zullen we beginnen met een filmavond. Daar leest u verderop in het kerknieuws meer over. Ook willen we de bijbelgespreksgroep weer opstarten. Zie daar ook verder op meer over.

Tijdens de cursus die ik in september gevolgd hebt heb ik ontdekt hoe je door op verschillende manier om te gaan met de bijbel, met een Bijbeltekst, je hele zijn opeens mee kan doen. Behalve je hoofd, doet je lijf en je emotie helemaal mee. Dit was mooi om mee te maken en dit is iets wat ik graag met jullie wilt delen.

Misschien heeft u weleens gehoord van Bijbel journaling. Dit is een creatieve manier van bijbel 'lezen' door middel van schrijven, tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest. Veel bible journalers hebben ontdekt hoe verrijkend het kan zijn om Bijbelteksten te verbeelden. Op internet is er veel over te vinden. Als er belangstelling voor is, dan kunnen we hier een keer een middag of avond over organiseren.

We hebben veel plannen, we willen op verschillende momenten gemeente- zijn. We weten ons in dit alles afhankelijk, afhankelijk van onze God. Wij zijn van Hem. Daarom zullen we het steeds horen en belijden: Van U is de toekomst!

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Agenda

Dinsdag 5 oktober 14.30 uur; Combi K.R. kerk Drimmelen

Maandag 18 oktober 10.00 uur; Kerk. huwelijk, kerk Drimmelen

Filmavond

We willen dit jaar ook onze filmavonden in “Ons Dorpshuys” weer starten. De eerste filmavond is op vrijdag 22 oktober. De film “Welcome” wordt dan gedraaid. De film begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.



Bilal, een Koerdische jongen van 17, heeft een lange tocht afgelegd door het Midden-Oosten en Europa om bij zijn vriendin in Engeland te zijn. Zijn reis komt tot een abrupt einde wanneer hij aankomt in Calais, de Franse kant van het kanaal. Hij besluit het kanaal over te zwemmen en gaat naar het plaatselijke zwembad om te trainen. Hier ontmoet hij Simon, een zweminstructeur die midden in een scheiding ligt. Om indruk te maken op zijn vrouw en haar terug te winnen besluit Simon Bilal kosten wat kost te helpen.

Open kerk voor het dorp

Op 13 oktober is de kerk in Drimmelen open van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op 20 oktober geldt dat voor de kerk in Made. U bent beide middagen van harte welkom in de kerk voor een praatje, een moment van rust en stilte.

Bijbelgespreksgroep

Dit seizoen willen we de bijbelgespreksgroep ook weer voortzetten. Op donderdagavond 28 oktober komen we voor het eerst bijeen, om 19.30 in de Molshoop. Elke avond staat een actueel thema centraal. Vanuit onze eigen context lezen we met elkaar een Bijbelgedeelte wat met het thema te maken heeft. Wat heeft dat oude verhaal ons nu te zeggen. Iedereen neemt zijn eigen context mee, die kan je niet even naast je neerleggen. Dat heeft ook invloed op hoe je een tekst leest. In alle veiligheid en vertrouwen willen we iets van onszelf delen en ons laten inspireren door de Bijbel. Iedereen is van harte welkom!

Meeleven

We leven mee met hen die te maken hebben met lichamelijke zorgen. Mw. Saarloos uit Made staat een weg van bestraling te wachten. Mw. Nelke Havers uit Drimmelen staat een ingreep te wachten. We wensen hen Gods nabijheid toe in deze spannende en zorgelijke tijd.

Op dinsdag 28 september waren Adriaan en Suus van Loon uit Drimmelen 60 jaar getrouwd. We feliciteren hen met dit bijzondere jubileum en wensen hen Gods zegen toe over de tijd die ze nog samen mogen hebben.

Kerkenraadsvergadering

Op 7 september vergaderde de kerkenraad. Aan de orde kwamen onder meer de evaluatie van de afgelopen kerkdiensten en een vooruitblik op de komende diensten. Het is fijn dat de coronaregels afzwakken waardoor normale kerkdiensten weer mogelijk worden.

De werkgroep Ontmoeting heeft inmiddels ook weer ontmoetingen in petto, en de nodige activiteiten op de rol staan. Onlangs hebben we een gesprek gehad met de kerkenraad van Hooge Zwaluwe. Hoofddoel is het gezamenlijk ontmoeten. We denken dan aan gezamenlijke diensten (1x per kwartaal), zomerdiensten, liturgiediensten, filmavonden, Bijbelkring, Nieuwjaarsontmoeting en wellicht nog meer ontmoetingen. Uiteraard zullen wij met u daarover van gedachten wisselen op het komende **GEMEENTEBERAAD** op **dinsdag 16 november 19.30 uur**. Noteer dit alvast in uw agenda.

Tot slot **DE ENQUETE** kerk Drimmelen en Made.

Onze kleine gezamenlijke kerkenraad doet haar uiterste best om het kerkelijk werk van Drimmelen en Made zo goed mogelijk draaiende te houden. En we hebben gemerkt dat dit in de coronatijd nog veel moeilijker was. We hebben daarom gedacht aan een enquête. Daarin kunt u kenbaar maken wat u belangrijk vindt of wat u liever gewijzigd zou zien. De kerk is, net als de wereld, bezig te veranderen en we willen daar op inspelen als kerkenraad. Maar we willen ook graag weten wat er bij U leeft. Stilstand is achteruitgang. Laat weten wat er bij u leeft. De enquête wordt rondgebracht door de kerkenraad. Middels een antwoordenvelop kunt u de ingevulde enquête terugsturen naar scriba Dick Heil. Drimmelaren wordt verzocht de envelop in de brievenbus bij de kerk te doen. Tijdens het hierboven genoemde gemeenteberaad wordt erover van gedachten gewisseld. Wij zijn benieuwd wat er onder u leeft.

Uit de Gemeenten

Op zondag 5 september was het startzondag in de kerk in Drimmelen. In plaats van een normale dienst was door de liturgiecommissie gekozen voor een workshop model. Veel advies werd hiervoor ontvangen door Beatrijs Hofland. De kerkgangers konden kiezen uit 7 onderdelen. Er waren ook 2 gasten (wel bekenden) in de kerk en ook die deden enthousiast mee. Aansluitend werd buiten op het kerkplein nog nagepraat tijdens het koffiedrinken.

Ds. Telgenhof uit Strijen ging op 12 september voor in de kerk in Made. Als thema voor de dienst koos hij voor "Leeuw en Lam" n.a.v. Openbaring 1: 1-20. Hij vertelde dat dit Bijbelboek geen angst wil aanjagen maar juist wil bemoedigen.

De woensdagmiddag openstelling van de kerk in Drimmelen op 15 september kon niet door gaan wegens een huwelijksluiting. De inloopmiddag werd verzet naar 29 september.

Ds. Hendrikse uit Woudrichem had het op 19 september in de kerk in Drimmelen tijdens zijn preek n.a.v. Openbaring 2: 18-29 over de Morgenster (Jezus zelf) als eerste bode dat de duisternis gaat wijken.

Op Vredeszondag was er een oecumenische viering in de Bernarduskerk in Made. Gelukkig waren er ook veel mensen uit onze kerkelijke gemeenschappen aanwezig. Het was de eerste zondag dat de anderhalve meter afstand niet meer gold. Heerlijk om weer eens tussen kerkgangers in te zitten. De viering werd geleid door Ginny van de Corput en Griselda Aanen. Het koor de Tempeliers zong mooie liederen. Ook was er aandacht voor de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem. Thema van de viering was "wat doe jij in vredesnaam". Het was goed om nog eens in de Bernarduskerk te zijn. Over enkele maanden wordt dit gebouw aan de eredienst onttrokken.

Groet, Louis van Suijlekom

Collecten

Made

12 sept	Diaconie	€ 23,95
	Kerkvoogdij	€ 21,10
	Deurcollecte	€ 22,20

Drimmelen

05 sept	Kerkvoogdij	€ 69,00
19 sept	Diaconie	€ 17,80
	Kerkvoogdij	€ 19,20
	Restauratiefonds	€ 11,65

Verjaardagen 70+ Made en Drimmelen

Made

08 oktober	Mw. Dubbelman- Glerum
12 oktober	Mw. Bax- Harthoorn

Drimmelen

10 oktober	Mw. M.C. de Visser - Luteijn
12 oktober	Hr. C.J. van Loon

Kerkvoogdij

Drimmelen

Vrijwillige bijdragen	
26 mei	€ 350,00
10 juni	€ 50,00

Werkgroep ontmoeting

Gelukkig mogen we weer bij elkaar komen na de strenge corona periode. Vandaar dat we als werkgroep ontmoeting weer plannen hebben gemaakt. De werkgroep bestaat tot op heden uit vier personen, te weten; Griselda, Neeltje, Wim en Bep.

Wij organiseren elke eerste donderdag van de maand een ontmoeting in de Molshoop te Made van 14.00 uur tot 16.00 uur. Zet het vooral in uw agenda en neem uw vriend, vriendin of buurman of buurvrouw mee. We starten op donderdag 7 oktober a.s. met een ruilmiddag of weggeefmiddag. U mag dat wat u overbodig vindt meenemen naar de Molshoop. Dit mogen boeken, tijdschriften, planten, spelletjes of speelgoed zijn. Bedenk wat u ervoor wilt hebben of dat u het weggeeft.



De volgende ontmoeting is donderdag 4 november 2021, van 14.00 uur tot 16.00 uur. En dan is op donderdag 2 december 2021, van 14.00 uur tot 16.00 uur, alweer de laatste ontmoeting van dit jaar. Natuurlijk hopen we deze gewoonte ook in 2022 voort te zetten. U bent zelf de belangrijkste persoon in dit geheel. Dus als u ideeën hebt, horen wij het graag.

Indien u zelf geen vervoer heeft of dat u hulp nodig heeft om uw spullen te vervoeren dan mag u mij altijd bellen telefoonnummer 06 551143 01.

Namens de werkgroep ontmoeting graag tot donderdag 7 oktober a.s.

Hartelijke groet,
Bep Elling-Saarloos

Bijbel- leesrooster oktober 2021

vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24	Goed en kwaad
zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35	Positief en negatief
zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11	Zandschrift
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20	Getuigenis
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
woensdag	6 oktober	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
donderdag	7 oktober	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vrijdag	8 oktober	Jesaja 28:1-13	Wartaal
zaterdag	9 oktober	Jesaja 28:14-22	Hoeksteen
zondag	10 oktober	Jesaja 28:23-29	Landbouwbeleid
maandag	11 oktober	Jesaja 29:1-8	Ariël uitgeschakeld
dinsdag	12 oktober	Jesaja 29:9-16	Gesloten boek
woensdag	13 oktober	Jesaja 29:17-24	Alles wordt anders
donderdag	14 oktober	Marcus 10:1-12	Huwelijkswet
vrijdag	15 oktober	Marcus 10:13-22	Kinderen van het koninkrijk
zaterdag	16 oktober	Marcus 10:23-31	Door het oog van een naald
zondag	17 oktober	Marcus 10:32-45	Dienen
maandag	18 oktober	Marcus 10:46-52	Weer zien
dinsdag	19 oktober	Efeziërs 5:21-33	Aanvaard elkaar
woensdag	20 oktober	Efeziërs 6:1-9	Opvoedkunde en arbeidstherapie
donderdag	21 oktober	Efeziërs 6:10-17	Heilsoldaat
vrijdag	22 oktober	Efeziërs 6:18-24	Waakzaam met gesloten ogen en gevouwen handen
zaterdag	23 oktober	Jesaja 30:1-11	Bondgenootschap
zondag	24 oktober	Jesaja 30:12-22	Vluchten kan niet meer
maandag	25 oktober	Jesaja 30:23-33	De HEER strijdt voor Israël
dinsdag	26 oktober	Jesaja 31:1-9	Waar komt mijn hulp vandaan?
woensdag	27 oktober	Jesaja 32:1-8	Verandering
donderdag	28 oktober	Johannes 9:1-12	Schuldvraag
vrijdag	29 oktober	Johannes 9:13-23	(Voor)oordeel
zaterdag	30 oktober	Johannes 9:24-34	Wie is er nou blind?
zondag	31 oktober	Johannes 9:35-41	Ziende blind

Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.

mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91
e-mail. griselda.aanen@planet.nl

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dhei@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 06 15 30 32 16
email. pkdrimmelen@hotmail.com

Bankgegevens, Made

Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen

Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.

dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 12 39 85 07
e-mail. dirkheil@hotmail.com

Website

www.protestantsekerkmade-drimmelen.nl