

Kerknieuws Made en Drimmelen



Jaargang 4, juni 2021

Kerkdiensten

Zondag 6 juni

10.00 uur: ds. Beatrijs - Hofland, Den Hout

Organist: P. v.d. Stoel

Dienst in Drimmelen

Zondag 13 juni

10.00 uur: liturgiecommissie

Dienst in Made

Zondag 20 juni

10.00 uur: mw. Griselda Aanen - de Vries

Organist: B. Kerkdijk

Herbevestiging van ambtsdragers

Dienst in Drimmelen

Zondag 27 juni

10.00 uur: ds. Gert van de Weerd, Geertruidenberg

Viering Heilig Avondmaal

Dienst in Made

Zondag 4 juli

10.00 uur: ds. J. Nijboer, Noordwijk

Organist: L. Alewijnse

Dienst in Drimmelen

Bij de diensten.

De diensten zijn terug te beluisteren op de website van onze kerken: www.protestantsekerkmade-drimmelen.nl. Onder het kopje “De kerken” klikt u “dienst gemist aan”. In het menu kunt u de datum van de dienst op zoeken die u wilt beluisteren. Volg ons ook eens op onze “Facebook” pagina.

Agenda

Maandag 1 juni 14.00 uur: combi K.R., Molshoop Made

Dinsdag 2 juni 14.00 uur: liturgiecommissie, Molshoop Made

Ontmoeting

De afgelopen maanden hebben we elke maand een zoom-ontmoeting gehad. Met een klein groepje waren we online in gesprek. Deze maand wil ik weer een fysieke ontmoeting houden. Op dinsdagmiddag **8 juni** ben je vanaf 14.00 uur welkom in de kerk in Drimmelen. Ik ben dan aanwezig. Op dinsdagmiddag **22 juni** ben ik vanaf 14.00 uur in de kerk van Made aanwezig. Ook daar ben je van harte welkom voor een gesprek en een kopje koffie of thee.

Kerkelijke zaken

In mei hebben we de laatste twee kerkelijke feesten gevierd, Hemelvaart en Pinksteren. De komende maanden is het wat dat betreft rustig in de kerk. Dit betekent natuurlijk niet dat er niks gebeurt in de kerk. De kerkdiensten gaan in ieder geval 'gewoon' door. Gelukkig zien we dat er steeds weer meer gemeenteleden de kerkdiensten bezoeken. Fijn om te zien dat we het weer aandurven. Het is fijn om elkaar weer te zien, om samen te vieren, samen te leren. We hebben als gemeente elkaar nodig om ons geloof vol te houden, om hoop te houden, om onze liefde te laten groeien. In de kerk mogen we dat met elkaar oefenen.

In juni zijn er twee bijzondere diensten. Op **13 juni** is er een viering voorbereid en geleid door de liturgiecommissie. Het thema van deze viering is **Delen**. Wat hebben we als persoon en als gemeente te delen met elkaar en met de mensen om ons heen. We beginnen met een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Wat dat lekkers is, hangt van jullie af. Wat neemt je mee en wil je met ons delen? Daarna zal er een viering zijn, waarin we met elkaar in gesprek gaan. Bij goed weer doen we dat in de kerktuin van Made. Ook na afloop kunnen we weer napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Op **20 juni** zullen Dick Heil en Louis van Suijlekom herbevestigd worden tot diaken en ouderling. We zijn dankbaar dat zij beide hun taak willen voortzetten in de gemeente. Dit betekent niet dat we nu als kerkenraad compleet zijn. Nog steeds zijn er vacatures in beide kerkenraden. Wat zou het fijn zijn als we ook deze lege plekken op kunnen vullen. Met elkaar gemeente zijn heeft ook met verantwoordelijkheid te maken. Samen deel je die verantwoordelijkheid, samen mag je je gaven inzetten om kerk te zijn in onze dorpen.

HIJ DIE GESPROKEN HEEFT EEN WOORD DAT GAAT

*Hij die gesproken heeft een woord dat gaat.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.*

*Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.*

*Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
(lied 362, Huub Oosterhuis)*

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Kerkenraadsvergadering

In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 3 mei zijn de spaarzame kerkdiensten besproken en werd vooruitgezien naar de komende diensten. Van lieverlee komt meer ruimte om de kerk open te houden op zondag. De jaarrekening kerkvoogdij 2020 Made werd vastgesteld met een tekort van € 17.712,-. Geen collectes, lagere vrijwillige bijdragen en negatieve rente zijn hier debet aan. Daarentegen lopen de uitgaven aan pastoraal werk en onderhoud en energie kerkgebouw op. Tekort is aangezuiverd uit de reserves. Kortom de kerkenraad heeft niet alleen zorgen over de coronabeperkingen maar ook over de financiën. Komt tijd, komt raad.

Meeleven

We leven mee met hen die leven met zorgen en verdriet. Er kunnen grote en kleine zorgen zijn om gezondheid van jezelf of van een ander. Als gemeente mogen we biddend om elkaar heen staan. Niet altijd is het bij ons bekend. We hebben een God die naar ons omziet en weet wat er speelt in ons leven. Maar het is ook bemoedigend om te weten dat er een gemeente is die met je mee wilt en kan leven. Schroom daarom niet om contact op te nemen, om te vragen voor voorbede, om te vragen om een bezoek van mij (Griselda Aanen). Ook dat is gemeente zijn.

Op 14 mei is **Annie du Bois- Kramer** (Wilgenstraat 1g, Made) op 90 jarige leeftijd overleden. Sinds 1974 is zij weduwe van Frans du Bois. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen.

Op 20 mei is **Yvonne van der Sluijs- van Welten** uit Breda overleden. Samen met haar man Arjan leefde ze met onze gemeente mee. We bidden haar man, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Verjaardagen 70+ Made en Drimmelen

Made

23 juni	Mw. Lankhuizen Dudok
23 juni	Mw. Hoogstad Bout
30 juni	Mw. Morijn de Geus

Drimmelen

02 juni	Mw. B.W. Jansen - Bulsink
10 juni	Mw. P.M de Bruijn - van Dongen
21 juni	Mw. F.H. Snoek - Mulder
25 juni	Hr. A.D. Molegraaf
27 juni	Mw. L.P. Molegraaf - Hage

Kerkvoogdij

Drimmelen

Helaas zijn er de afgelopen maand geen bijdragen of giften binnen gekomen.

Uit de Gemeenten

Op zondag 25 april maakten we in de kerk van Drimmelen voor het eerst kennis met ds. Erik Schipper. Het werd een prettige kennismaking. De predikant had gekozen voor het thema “Een stukje wandelen met God”. Dit n.a.v. het verhaal van de Emmaüsgangers. De preek begon als een reisverslag. Twee mannen keren vol teleurstellingen terug uit Jeruzalem. Dan wandelt een vreemdeling met hen mee. Al wandelende legt hij hen de schriften uit. De woorden komen tot leven en het lijkt alsof God met hen meeloopt, juist in de periode vol teleurstellingen en vragen. In huis ontpopt de vreemdeling zich als gastheer bij de maaltijd. Dan wordt Hij herkend. Het was Jezus zelf die met hen was. Vol vreugde staan de mannen op en reizen terug naar Jeruzalem.

In de kerk van Made was er een eerste kennismaking met ds. Chantal Kok-Schaap op zondag 2 mei. Het was zondag Cantate (zingt) en dat terwijl er nog niet gezongen mag worden in de kerk. In haar preek, die over de ware wijnstok ging, had de predikante het ook over 4 en 5 mei. Even herdenken om nooit te vergeten en beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Waartoe zijn we bevrijd? Is vrijheid grenzeloos? Jezus, zegt dat Hij de ware wijnstok is en wij zijn de ranken. Wij de ranken mogen het doen van God. Goed met elkaar omgaan. Soms moet er gesnoeid worden. Een gesnoeid leven binnen de lijnen wat goed is om veel vrucht te dragen.

Achteraf gezien was het vochtige weer de oorzaak voor problemen in de kerk van Drimmelen. Het uurwerk van de klok stond stil en op 4 mei kon tijdens de dodenherdenking de klok niet geluid worden. Op zondag 9 mei bleek ook nog eens het orgel niet te werken. De windmotor startte niet op. Gelukkig kon de organist Jan Sjoerd ook piano spelen en het leek wel of zo had moeten zijn. Het pianospel paste heel goed in de serene sfeer van de dienst waarin ds. Tom Rijken voorging. Hij had als thema van de dienst gekozen voor “Je wandelt nooit alleen”. Wij mogen onze wandeltocht van het leven gaan. Soms is er vreugde, soms is er verdriet. Ons leven heeft veel kamers. Sommige kamers zijn gevuld met warmte en we mogen er graag naar binnen gaan. Andere kamers zijn donker en vol angst. We gaan er liever niet in. God heeft de opdracht gegeven om lief te hebben. Zo kunnen we donkere kamers vullen met licht. Wat we geven komt als een boemerang weer bij ons terug.

Griselda ging voor in de dienst op 16 mei in Made. Thema van de dienst was “nog een beetje Hemelvaartsdag”. Mensen kunnen weinig met deze dag. Wat moet je er mee? Hoe leg je het uit? In Handelingen schrijft

Lucas over de 40 dagen na de Opstanding waarin Jezus bij zijn leerlingen is verschenen. Dit getal 40 verwijst ook naar de 40 jaar dat het volk Israël door de woestijn trok en de 40 dagen die Jezus in de woestijn verbleef. De 40 staan voor beproeving en inkeer gericht op de toekomst. Zegenend verliet Jezus zijn leerlingen en werd Hij opgenomen in een wolk. Zijn leerlingen herkenden het beeld van deze wolk. In de woestijn was de wolk 40 jaar met het volk mee gegaan. De wolk staat voor de onzichtbare, aanwezige God. De leerlingen moesten Jezus loslaten om ruimte te maken. Hemelvaartsdag is een werkoverdracht. Mensen mogen het werk van Jezus overnemen. De door Jezus beloofde Geest maakt mensen geschikt om Zijn werk te doen.

Aan het begin van de dienst op Pinksterzondag werd stil gestaan bij het overlijden van mevrouw Anna du Bois - Kramer uit Made en mevrouw Yvonne van der Sluijs - van Welten uit Breda. Twee brandende kaarsjes stonden tijdens de dienst op de tafel. Beatrijs Hofland ging voor in de dienst. In haar preek ging het over wat de Bijbel bedoelt met Geest. Een geweldige kracht, een vurige bezieling, inspiratie, de motor van ons bestaan. Het is een krachtige beweging om vol te houden en door te gaan. Door de Geest geraakt zijn en er wat mee doen. Beatrijs las ook een Middeleeuws lied (Kwaad ombuigen) voor dat in de Katholieke traditie gebeden werd in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Zie elders in het kerkblad. Zingen mocht nog niet in de dienst maar het was wel fijn om samen de teksten op te zeggen terwijl organist Jan Sjoerd zacht speelde. Ook mochten we in de orde van dienst afgedrukte Vredeswens opzeggen.

Groet, Louis van Suijlekom

Zomervakantie

De zomerperiode komt er weer aan! Dit betekent dat veel mensen weg zijn op vakantie of lekker thuis met vrienden en familie vakantie vieren. Wij ook en daarom maken we voor de maanden juli en augustus één extra dikke (vakantie)editie van het kerknieuws. Houdt u hier rekening mee met het inleveren van uw kopij?

Ik wil u graag uitnodigen voor het aanreiken van verhalen, gedichten, foto's, liederen of andere leuke onderwerpen om met uw gemeenteleden te delen. Dan zorgen wij voor een extra dikke zomerspecial van het kerknieuws!

Groet, Dirk-Jan Heil

Gedicht

KWAAD OMBUIGEN

*Kom geest, die heilig is
Zend uit de hemel
Een straal van jouw licht
Kom, jij die zich over armen ontfermt
Bron van goede gaven
Kom, jij die ons hart verlicht
Jij, de rust bij het zware werk,
Kalmte in de razernij,
Troost in 't verdriet*

*Reinig wat vuil is,
Besproei wat verdroogd is,
Heel wat gewond is.
Verwarm wat verstard is,
Verwarm wat verkild is
Breng weer op weg wat verdwaald is*

Collecten

Made

2 mei: Diaconie € 13,00
Kerkvoogdij € 16,00

16 mei: Diaconie € 31,50
Kerkvoogdij € 32,95

30 mei: Diaconie € 16,20
Kerkvoogdij € 37,10

Drimmelen

25 april: Diaconie € 25,00
Kerkvoogdij € 31,50

09 mei: Diaconie € 37,70
Kerkvoogdij € 55,00

23 mei: Diaconie € 45,20
Kerkvoogdij € 35,70

Bijbel- leesrooster juni 2021

dinsdag	1 juni	Johannes 3:22-30	Jezus belangrijker dan Johannes
woensdag	2 juni	Johannes 3:31-36	Vader, Zoon en Geest
donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12	Muren en deuren
vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20	Uitgemeten
zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12	De Bewoner!
zondag	6 juni	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
maandag	7 juni	Marcus 4:1-12	Zaaïen
dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20	Uitleg
woensdag	9 juni	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
donderdag	10 juni	Ezechiël 43:13-27	Riten
vrijdag	11 juni	Ezechiël 44:1-16	Grenzen
zaterdag	12 juni	Ezechiël 44:17-31	Heiligheid
zondag	13 juni	Johannes 4:1-12	Levend water
maandag	14 juni	Johannes 4:13-26	Ontdekking
dinsdag	15 juni	Johannes 4:27-42	Onverwacht geloof
woensdag	16 juni	Johannes 4:43-53	Geneeskrachtig
donderdag	17 juni	Efeziërs 1:1-6	Godlof!
vrijdag	18 juni	Efeziërs 1:7-14	Stempel
zaterdag	19 juni	Efeziërs 1:15-23	Hoofd en lichaam
zondag	20 juni	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
maandag	21 juni	Marcus 5:1-20	Geestkracht
dinsdag	22 juni	Marcus 5:21-43	Aangeraakt
woensdag	23 juni	Efeziërs 2:1-10	Opgestaan!
donderdag	24 juni	Efeziërs 2:11-22	Een nieuw paspoort
vrijdag	25 juni	Efeziërs 3:1-13	Onthullend nieuws
zaterdag	26 juni	Efeziërs 3:14-21	Een diepe dimensie
zondag	27 juni	Ezechiël 45:1-9	Plaatsbepaling
maandag	28 juni	Ezechiël 45:10-25	Geen gesjoemel
dinsdag	29 juni	Ezechiël 46:1-18	Sabbatsopening
woensdag	30 juni	Ezechiël 47:1-12	Diepgang

Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.

mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91
e-mail. griselda.aanen@planet.nl

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dhei@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 06 15 30 32 16
email. pkdrimmelen@hotmail.com

Bankgegevens, Made

Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen

Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.

dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 12 39 85 07
e-mail. dirkheil@hotmail.com

Website

www.protestantsekerkmade-drimmelen.nl